

Er zijn momenten dat ik het liefst de eerstvolgende vlucht naar Nederland zou nemen. Eén van die momenten was toen ik de mail las van mijn jongste zus. Haar dochtertje van drie heeft ernstige brandwonden opgelopen door kokend water over zich heen te trekken. Tien procent van haar lichaampje is verbrand. Het arme meisje ligt voor de komende weken in omgekeerde quarantaine, in een speciale kamer van het ziekenhuis waar continue steriele lucht in wordt gepompt, om zoveel mogelijk infectie te voorkomen. Met een infuus om het verlies van vocht en mineralen te compenseren. Alleen mijn zus mag er de eerste dagen bij. Wat zou ik er graag zijn, om het gezin te kunnen ondersteunen, om gesprekspartner te kunnen zijn. Maar het kan niet. Ik heb hier mijn eigen gezin, mijn eigen patiënten om voor te zorgen. In dezelfde week, terwijl we 'toevallig' als gezin langs de kerk gaan voor een boodschap, staat daar één van de nieuwe Syrische christenen met zijn dochtertje van drie in zijn armen. Hij is in paniek. Vanochtend heeft ze een ketel kokend water over zich heen getrokken. Het ziekenhuis heeft haar verbonden en weggestuurd. We laten hen binnen in de kliniek en terwijl ik het meisje onderzoek, denk ik aan mijn nichtje. Dit meisje, met dezelfde leeftijd, heeft ook ongeveer tien procent van haar lichaamsoppervlak verbrand. Maar wat

een verschillen! In de weken erna worden die alleen maar duidelijker. Ik leer moeder om de dagelijkse verbandwisselingen te doen en we geven alle benodigde materialen erbij: antibiotische crème, zalfgazen, steriele gazen, windsels, handschoenen, pijnstillers, ORS en drinkadviezen, een hele tas vol. Toch is het onmogelijk om de wond schoon te houden. Moeder legt tijdens één van de bezoeken uit dat ze steeds het matrasje op de grond moet verplaatsen, omdat zich steeds weer een sliert mieren een weg baant naar de wonden onder de gazen. Om van de kakkerlakken nog maar niet te spreken, die zich regelmatig in hun armoedige hutje laten zien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vader een tijdje later belt: de gaten vallen letterlijk in zijn dochtertje. Ze blijkt, ook op haar gezonde huid, spontaan huidloslating te hebben. Hoge koorts laat me een hemolytische streptokok vermoeden. Goede antibiotica werken gelukkig snel. We zijn allemaal dankbaar dat alle wonden binnen 10 dagen gesloten zijn en er geen operatie nodig blijkt voor dit meisje. Over littekens denken we verder niet na, die luxe hebben we niet. Wat een gelijkenis, wat een verschillen. Ik ben dankbaar dat ik iets voor dit kleine meisje heb kunnen betekenen. Er zijn genoeg mensen die dat in Nederland kunnen doen dus ook de eerstvolgende vlucht vertrekt nog zonder mij... 

Nieuwe werkers

Paul (uit Kenia) en Sabine (uit Duitsland) Ogotu en hun twee kinderen Jeremiah (3,5) en Samuel (1,5) begonnen als staf op Cornerstone in 2011. Het was aanvankelijk de bedoeling dit voor één jaar te doen, maar zij wisten zich door God geleid om daar meerdere jaren aan toe te voegen. Intussen zijn de Ogotu's voltijds WEC-werkers na hun kandidaten oriëntatie (CO) in 2015. Paul werkte voor verschillende christelijke organisaties zoals Life Ministry in Kenia; Word of Life in Hongarije; FCBC in Noord-Amerika en was voetbal coach voor TTU & CIU. Hij voltooide een theologie opleiding in de USA. Op Cornerstone doceert Paul

homiletiek (preekkunde, red.) en is tevens assistent-decaan. Sabine is gecertificeerd opticien van huis uit en leefde in verschillende landen waaronder Israël, Hongarije en de USA. Op Cornerstone is Sabine actief als mentor. Daarnaast werkt ze bij een opticien in Duitsland.



ANBI-status



door Jelte Hermannij

(Giften en de Belastingdienst)

Als u gedurende tenminste vijf jaar periodiek een vast bedrag aan de stichting WEC Nederland wilt schenken (aan een specifieke werker of algemeen), dan kunt u een overeenkomst genaamd 'periodieke gift in geld' afsluiten. Het voordeel hiervan is dat uw gift dan geheel aftrekbaar is voor de belastingen, dus zonder drempelbedrag of maximum zoals dat bij gewone giften het geval is. Wilt u zo'n overeenkomst afsluiten? U kunt het formulier downloaden op de site van de Belastingdienst; invullen, ondertekenen en opsturen of mailen naar WEC Nederland (info@wec-nederland.org). Maar u kunt ons ook direct bellen, mailen of schrijven dan downloaden wij het formulier voor u. Geeft u daarbij wel uw (mail-)adres op svp.

Colofon

No. 1, Apr.-Jun. 2016, jaargang 54.

WEC Nieuws is een kwartaaluitgave van **St. WEC Nederland**
Waalstraat 40
8303 DH Emmeloord.

Directeuren: Silvian en Tamar Hamstra en Kezia Schoonveld.

Giften met aangegeven bestemming worden, zonder aftrek van onkosten, aan het betreffende zendelingenproject overgemaakt. Het is mogelijk St. WEC Nederland testamentair te gedenken.

Bankrekening St. WEC Nederland:
IBAN NL 98 ABNA 0426 839 536.

Incassant nummer is
NL 12ZZZ564954390000

ANBI registratie St. WEC Nederland:
no. 852153958.

Telefoon: (0527) 616 521
Mail: info@wec-nederland.org
Internet: www.wec-nederland.org
Facebook: WECNederland

In dit nummer o.a.

- Thema** - Verandert Europa?
- Volken** - De Turken
- Thuisnieuws** - Terugblik op acht jaar dienst als Branch Leaders
- Column** - door Suzanne
- Veldnieuws** - LIFE Academy



Verandert Europa?

Zijn veranderingen in Europa structureel of incidenteel? Enige overwegingen.



**IN DIT NUMMER:
VERANDERING IN EUROPA**

door Michael Eijgenraam

Een paar maanden geleden zat ik in een viering in de katholieke kerk van ons dorp en de Pastoor sprak over de vluchtelingen die naar Europa stromen. Hij deed een oproep om hen te verwelkomen en hij zei ook dat hij de overtuiging had dat Europa en ook Nederland hier blijvend door zouden veranderen. Dat laatste zette me aan het denken. Is dat echt zo? Zal het een blijvende impact hebben? Verandert Europa? En als ik eerlijk ben, heb ik op die vragen geen antwoord. Ik ben geen socioloog, geen geschiedkundige en ook geen politiek analist.

Er zijn discussies op gang gekomen waarin sommigen er op wijzen dat er in Europa

altijd veel migratie is geweest en dat het dus eigenlijk heel normaal is dat de samenstelling van de bevolking verandert. Met andere woorden: Europa verandert wel, maar dat heeft het altijd gedaan, dus verandering hoort erbij. Het feit is dat wij in Europa met z'n allen een heel bonte mix vormen van mensen van allerlei verschillende achtergronden, culturen, nationaliteiten, talen, gewoontes en geloven. En ik vermoed dat die mix steeds veelkleuriger en diverser zal worden.

En hoe sta je daar nu in als zendingsorganisatie die zich ruim honderd jaar heeft ingezet om mensen te stimuleren, trainen en begeleiden om hun eigen huis en haard te verlaten om naar een ander

land, een andere cultuur te vertrekken om daar Jezus te vertegenwoordigen, in woord en daad? Een paar maanden geleden zaten alle leiders van WEC Europa voor een paar dagen bij elkaar om samen te praten, luisteren, discussiëren en bidden. Gedurende die ontmoeting werd het steeds duidelijker dat WEC ook in Europa wil uitreiken naar migranten en vluchtelingen.

Als WEC zijn we er nog steeds van overtuigd dat het goed is dat er mensen zijn die ver over de eigen grenzen reizen als volgelingen van Jezus. Maar we willen ook naast mensen gaan staan die van ver over de grenzen naar Europa zijn gekomen.

Tijdens de bijeenkomsten werden veel verhalen verteld door WEC-zendingen die al werken met migranten en vluchtelingen. Maar er was ook een groeiend besef dat we als WEC dit werk in Europa als onderdeel mogen gaan zien van onze missie, visie en passie. Ik vond het echt mooi om bij zo'n proces aanwezig te zijn. Het was bemoedigend om te horen wat er al gedaan wordt en de betrokkenheid te zien om meer te gaan doen.

De God van de bijbel, is de God die een hart heeft voor vreemdelingen en ook hetzelfde vraagt van iedereen die Hem volgt (Deut. 10:18,19). Jezus wijst ook Zijn discipelen er op dat zij er moeten zijn voor hen die geen thuis hebben (Matth. 25). Binnen WEC Europa zouden we daarom graag een groei zien in het werk dat we voor en met vluchtelingen en migranten doen. WEC heeft besloten om daar een trainingstraject voor op te zetten.

WEC heeft al meer dan 25 jaar een Bijbelschool (Cornerstone) in Brabant (Beugen) waar elk jaar zo'n veertig studenten voor 1 of 2 jaar worden voorbereid op zending buiten de grenzen. Cornerstone gaat nu samen met WEC Europa ook een opleiding aanbieden voor mensen die zich in Europa willen inzetten voor 'de vreemdeling' binnen onze grenzen. Dit trainingstraject zal gericht zijn op persoonlijke groei en verdieping in het geloof, met lessen over de Bijbel, theologie, persoonlijke ontwikkeling en teamwork. De basisprincipes van

het christelijk geloof worden belicht vanuit verschillende kerkelijke invalshoeken. Veel nadruk zal liggen op bewustwording van de eigen culturele bril die we allemaal dragen en op begrip krijgen voor al de andere culturele brillen om ons heen. Vanuit de eigen achtergrond; persoonlijkheid en geloof, uitreiken en ruimte maken voor de ander en daarbij Jezus bekend willen maken door wat je doet én door wat je zegt.

Tijdens het trainingstraject worden ook projecten van WEC bezocht in verschillende Europese landen, om zo in de praktijk te zien wat we kunnen betekenen voor vluchtelingen en migranten. Andersom ook: de ander heeft ook altijd ons wat te bieden en te leren vanuit zijn of haar achtergrond en ervaring. We zullen als WEC contact zoeken met andere organisaties die al trainingen en cursussen op dit gebied te bieden hebben om zo te kijken naar hoe we samen kunnen werken.

Met deze eerste stap hopen we als WEC Europa en WEC Nederland mensen te motiveren, trainen en begeleiden om de hand uit te steken naar de vluchtelingen en migranten om ons heen. Daarnaast blijven we mensen begeleiden die de stap willen nemen om hun eigen cultuur achter te laten om over de eigen grenzen heen uit te reiken. Met deze dubbele focus willen we als WEC relevant zijn en blijven voor de hele wereld, of deze nu ver bij ons weg ligt, of om de hoek. 🌐

Nieuw boek:

"Overal en nergens thuis"

"Overal en nergens thuis, zorg voor Third Culture Kids", een boek van Steve & Gill Bryant en Jean Barnicoat van WEC Internationaal, vertaald en bewerkt door Kezia Schoonveld e.a..

Dit boek beschrijft waar kinderen van naar het buitenland uitgezonden werkers mee te maken krijgen en is geschreven vanuit zendingsperspectief. Aan bod komen: wat is een TCK? Wat is een MK? Wat zijn hun unieke uitdagingen en mogelijkheden? Hoe kunnen we hen ondersteunen in dit proces? Het is zeer geschikt voor ouders die zich voorbereiden op uitzending en voor zendende organisaties.



'Overal en nergens thuis' (296 pagina's, ISBN: 9789463188449) is gepubliceerd via Jongboek.nl.

Het boek is onder andere te koop bij www.jongboek.nl. Prijs: €21,95. Info: kezia@wec-nederland.org

Volken

Door Jacques-Matthieu de Jong



Het Turks Ottomaanse Rijk (14e – 20e eeuw) strekte zich eens uit over Noord-Afrika, Arabië, West-Azië en Zuid-Oost Europa. Met de Eerste Wereldoorlog viel het imperium definitief uiteen, hetgeen in het land leidde tot revolutie (en vervolging van Armenen) en de geboorte van het hedendaagse, moderne Turkije in 1923 onder Atatürk.

Eerst in 1983 werd een democratie naar Westers model gevestigd en trad Turkije toe tot de NAVO. Vooral de animositeit met de binnen haar grenzen wonende Koerden, heeft in de loop van decennia vele slachtoffers geëist. Spanning tussen beide volken komt en gaat, zonder enig perspectief. Hoewel officieel een seculier verklaarde staat, heeft de Islam een overgrote meerderheid, gevolgd door seculier en een minieme christelijk-joodse minderheid. Het grootste dankpunt is de relatieve opening van het land en een staatkundig verankerde godsdienstvrijheid, hoewel onlusten, intimidatie en soms moord van christenen voorkomt. Belangrijke gebedspunten zijn er voor de identiteit van het land en volk.

Turkije is niet Westers en niet Oosters; niet Islamitisch en niet seculier. Deze nationale identiteitspagaat is tevens een reden waarom de besprekingen over toetreding tot de EU nog stroef zijn, net zoals mensenrechten en de persvrijheid. De recente 'deal' tussen de EU en Turkije inzake de vluchtelingen uit de Syrische oorlogsgebieden, markeert de complexe verhoudingen tussen beide regio's. Bid voor een verandering van houding in de publieke opinie jegens het christen-zijn die, door de vele Europese godsdienstoorlogen door de eeuwen heen, ook met het Ottomaanse Rijk, veel afstand en scepsis hebben teweeggebracht. 🌐 (Bron: Operation World)

Thuisnieuws

Onze kleinzoon van bijna 2 jaar is in het stadium van het eindeloos benoemen van de mensen en dingen om hem heen: opa, hond, eten, stoel. Wij hebben het voorrecht en de uitdaging als oppasgrootouders hem op het juiste moment iets aan te bieden waardoor hij kan leren en ontwikkelen. Zijn plaatjesboek met afbeeldingen van alledaagse dingen en vooral dieren is favoriet en wordt regelmatig op schoot grondig met hem doorgenomen. Zo faciliteren we hem om te groeien en te leren.

door Chris en Betty Hund



Terugblik op acht jaar leiderschap – 'de heiligen toerusten tot dienstbetoon'

Grappig eigenlijk, want faciliteren is al 20 jaar een thema in onze bediening. Eerst in Madrid waar we werkten met semi-straat-kinderen en de kerken/gemeentes mochten assisteren om naar kinderen in nood uit te reiken in hun eigen buurt. Daarna vanuit de VS waar we WEC teams wereldwijd mochten bemoedigen lokale partners toe te rusten bij het uitreiken naar kinderen in crisissituaties. Sinds 2008 als leiders van WEC NL was het opnieuw een thema in ons werk: groei mogelijk maken zoals mensen voorbereiden voor het zendingsveld, zorg voor WEC zendingen na uitzending en bij kerken en gemeentes langszij komen en hen bemoedigen en dienen in hun mandaat voor zending. Alweer een faciliterende rol: "de heiligen toerusten tot dienstbetoon." (Efez.4: 12).

We zijn heel dankbaar dat we steeds meer samenwerking zien met andere zendingsorganisaties met dezelfde missie. De Kairos zendingscursus en Xplore Mission zijn hier prachtige voorbeelden van. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren Europa meer en meer zien veranderen in een zendingsgebied. Ook in Nederland worden WEC zendingen, die terugkomen uit het buitenland, ingezet bij het uitreiken naar immigranten. Samen met hun uitzendende gemeentes faciliteren we dit werk. Onze WEC zendingsbijbelschool Cornerstone in Beugen is inmiddels ook actief, faciliterend betrokken met het trainen op het gebied van immigrantenwerk.

'Is dit alles een goed geoliede machine?' Oh nee! Denkt u hierbij niet aan een mega supermarkt maar meer aan een

buurtwinkel op de hoek. We hebben dienen hoog in het vaandel en willen relatiegericht zijn en meelopen met mensen die hun plekje in wereldzending aan het verkennen en innemen zijn. Dit kan o.i. alleen in eenvoud en in volledige afhankelijkheid van onze Heer en Meester Jezus Christus. Boven het kerndocument van WEC International wat iedere WEC zending ondertekent staat: "Christus is het Hoofd van WEC International. Wij leven als Zijn dienstknechten en wijden ons eraan toe om Zijn wil te zoeken in alle aspecten van ons leven en onze bediening". Na ruim 8 jaar is het tijd om het leiderschapsstokje door te geven aan Kezia Schoonveld, Silvan en Tamar Hamstra. Zij zullen zich in een volgend WEC Nieuws aan u voorstellen. We hebben vertrouwen in hen en bevelen ze van harte bij u aan. Zij zullen het proces van het faciliteren en dienen verder

voortzetten. Zij zijn Gods keus voor een nieuwe periode van WEC leiderschap.

Het is een vreugde geweest voor ons om al die jaren te hebben mogen samenwerken in een hecht team waarmee we niet alleen het werk konden delen maar ook ons persoonlijk leven. Daarnaast was er het waardevolle contact met de rest van WEC NL in den lande, met onze werkers in het buitenland en met de organisaties en kerken in Nederland.

Een nieuwe periode breekt aan, ook voor ons persoonlijk. Er ligt een nieuwe taak op ons te wachten binnen WEC, nu we genomineerd zijn voor het regioleiderschap voor WEC Europa. Dank u wel lieve mensen voor uw gebed, belangstelling en betrokkenheid in de afgelopen 8 jaar. Hartverwarmend! 🌐

Veldnieuws

door Dirk-Jan en Mirjam Baarsen

LIFE Academy (Burkina-Faso, red.) krijgt heel wat kinderen over de drempel. Kinderen die in de stad wonen en fulltime komen. Kinderen die parttime bij ons naar school gaan omdat de reisafstand te groot is. Kinderen die alleen in de middag bij ons les krijgen en kinderen van het platteland die mee doen in projectweken. De kinderen zien er naar uit om naar LIFE Academy te gaan en elkaar te ontmoeten en samen te leren. Super om op zo'n school te mogen werken.



"Er staat iemand voor de deur van de school. Ik heb haar al een paar keer eerder ontmoet. Ze heeft een ketting voor Tamar, onze 7 jarige dochter. Waarom? Ze was al een tijdje op zoek naar een antwoord op een levensvraag. Dit bleef haar maar bezig houden. Toen ze bij ons thuis was zei Tamar: 'Zij hoort bij God'. Na even gepraat te hebben ging ze weg. Even later kreeg ze een brommerongeluk. Tijdens de val kwamen de woorden van Tamar in haar op. Dit was het antwoord op de vraag. Tijdens alles wat er daarna gebeurde voelde ze zich veilig in de wetenschap dat ze bij Jezus hoort. In het ziekenhuis en de weken er na sleepten deze woorden van Tamar haar er doorheen en voelde ze vrede. Tamar doet blij de ketting om, wat een mooi verhaal om deel van te mogen zijn." 🌐