

In dit nummer o.a.

Nieuwe werkers - Hoe bereid je je voor?

Volken - De Yezidi's

Veldnieuws - Hoe een gezin zich voorbereidt op de culturele uitdaging

Doorstep - Training voor migrantenwerk

Column - Een 'vrije' zaterdag

NIEUWS reaching the unreached VAN WEC NEDERLAND

3 Juli - Sept. 2017 • Jaargang 55

"Een gast komt van God" was een gevleugeld gezegde van het volk waaronder wij werkten in West Afrika. Het waren niet alleen woorden. Hun gastvrijheid ging heel ver, ondanks hun grote armoede. Al had iemand slechts één kip, dan ging subiet z'n kop eraf als er een onverwachte gast kwam. Bij het opdienen van het eten werd altijd een kommetje apart gezet: 'voor de onverwachte gast'.

Door Hans Frinsel

Er zit aan die prachtige gebruiken ook een andere kant. Je moest als gast je rol kennen. Als we in een dorp kwamen en men ons eten aanbood, zou het een grote belediging zijn geweest om dat af te slaan. Je moest tenminste één lepel eten uit wat je aangeboden werd. Deed je dat niet, dan suggereerde je daarmee dat ze niet te vertrouwen waren en wellicht gif in het eten hadden gedaan.

Dit laat zien hoe rijk en boeiend andere culturen zijn, maar ook hoe makkelijk het is om aanstoot te geven als je de cultuur niet kent. Een zending moet zich goed voorbereiden op zijn taak. Een goede theologische basis is niet voldoende; het is belangrijk om getraind te zijn om te leven in een andere cultuur.

Begin negentiger jaren hielp het WEC team in Guinée-Bissau een nieuwe

zendingsorganisatie om een werk op te starten in het oosten van het land. We legden contacten met de overheid en hielpen hen met het zoeken naar de juiste locatie. Ze streken er neer met een groep van 20 jonge zendingen. We boden hun ook aan om instructie te geven over de cultuur. Dat werd vriendelijk doch beslist afgewezen. Enkele maanden later kwamen ze toch vragen om seminars over de cultuur. Ze hadden ontdekt dat je ongewild schade kon berokkenen als je de cultuur niet kent.

Een zendingsopleiding als Cornerstone heet niet voor niets een 'Institute for Intercultural Studies'. Hoe benader je een cultuur die je niet kent? Hoe breng je daar het Evangelie en hoe leef je daar? Deze editie van het WEC Nieuws focust op de voorbereiding van zendingen.

Momenteel komen er grote groepen vluchtelingen en migranten naar Europa. Daar wordt verschillend op gereageerd, maar voor christenen moet het in de eerste plaats als kans gezien worden om de liefde van Christus te tonen. Immers 'een gast komt van God'. Velen gaan daar enthousiast mee aan de slag. Maar ook in die situaties is het belangrijk om de culturele verschillen te begrijpen. Hoe benaderen we hen? Ook hier geldt dat culturele misverstanden schade kunnen veroorzaken. Het nieuwe Doorstep programma op Cornerstone biedt een boeiende en praktijk gerichte opleiding voor mensen die een bediening willen ontwikkelen onder vluchtelingen en migranten. Op pagina 3 staat een interview waarin uitgelegd wordt wat dit uitdagende programma inhoudt. Iets voor jou? 

THEMA: VOORBEREIDING OP DE INTERCULTURELE UITDAGING



Volken

Het Yezidi volk is een etnisch Koerdische gemeenschap van 800.000 mensen met een eigen religie. Ze vermengen zich niet met andere volken. De meesten wonen in Noord Irak. Er zijn kleine gemeenschappen in Armenië, Georgië, Turkije, Iran en Syrië. Hun taal is Kurmanji (Noord Koerdisch).

De Yezidi's

Hun godsdienst, het Yezidisme, bevat elementen van Zoroastrisme (oude Perzische godsdienst), Christendom en Islam. Ze geloven in één god, de schepper, die de zeven engelen over de wereld geplaatst heeft. De belangrijkste engel is de Pauw Engel, die hielp het leven op aarde te creëren. De Yezidi's werden als eerste mensen geschapen. De Pauw Engel zendt zowel het goede als het slechte dat mensen overkomt. De Yezidi's hebben een kastensysteem met drie kasten: de lekenkaste Myur, de Pyir en de Sheikh. Deze laatste twee leveren de geestelijken.

Yezidi's zijn vaak vervolgd om hun geloof. In 2014 begon de vervolging door de IS. Veel dorpen werden verwoest, 5000 Yezidi mannen vermoord en 7000 vrouwen en kinderen als seks-slaven verkocht. Duizenden leven nu in vluchtelingenkampen. Zo'n 40.000 hebben zich in de bergen verborgen. Er is een klein aantal Yezidi christenen, maar zij worden vervolgd door moslims en door hun eigen leiders.

Bid voor werkers om Yezidi's te bereiken en dat God Yezidi harten opent. Bid om bescherming voor de Yezidi christenen. 

Bronnen: *Worldwide Extra*, winter 2013
www.encyclopedia.com



Veldnieuws



Voorbereiding op interculturele uitdaging

Als gezin hebben we altijd God willen dienen. We waren o.a. actief in het tienerwerk in onze gemeente. In 2011 zijn we met een zomerproject mee gegaan naar Afrika. Terug in Nederland hebben we tweemaal een uitgeprocedeerde asielzoeker opgevangen. Door die contacten hebben we veel geleerd, maar ook liefde gekregen voor de moslimwereld.

de familie O. in Azië vertelt

Zendingsopleiding

God legde een verlangen in ons hart. De leiding van onze gemeente adviseerde ons om serieus te overwegen een zendingsopleiding te volgen. Zo kwamen we in 2013 op Cornerstone voor een tweejarige zendingsopleiding. Daar werden we geconfronteerd met andere gedachten en culturen, andere gewoonten en andere manieren van communiceren. Ons 'gewoon' was niet meer gewoon; we moesten ons aanpassen en kregen de mogelijkheid om te werken aan onszelf. Maar ook heel belangrijk: we hebben meer Bijbelkennis gekregen en inzicht in Gods missie met deze wereld! Niet alleen wij maar ook onze kinderen, die niet zo heel jong meer zijn, werden hier gevormd.

Gods leiding

De moslimwereld is groot en op Cornerstone zochten we Gods leiding om te weten waar Hij ons wilde zenden. Op verschillende manieren bepaalde God ons steeds weer bij een land in Azië, soms door gesprekken of door wat mensen aan ons doorgaven. Niet alleen wij, maar ook onze kinderen werden bij dat land bepaald. En God leidde ons ook duidelijk om via WEC uit te gaan. Na Cornerstone hebben we daarom de 'Candidates Orientation Course' bij WEC in Emmeloord gedaan.

Oriëntatie en keuzes

Omdat wij een goede school voor onze kinderen erg belangrijk vinden, besloten wij om ons daarop goed te oriënteren samen met de kinderen. Onze oudste zoon is met zijn pa naar het Aziatische land gereisd en zij hebben meerdere scholen bezocht, het team ontmoet en naar woonmogelijkheden gekeken. Dat hielp ons om keuzes te maken en gaf ook inzicht in de benodigde financiën. Voor onze oudste was dit een zeer positieve ervaring, die ook de jongere kinderen enthousiast maakte. We prijzen God dat Hij opnieuw bevestigd heeft dat dit het juiste land en de juiste doelgroep is.

Taalstudie en strategie

In de zomer van 2016 vertrokken we naar Zuidoost Azië. De eerste weken waren erop gericht om een woning te vinden en de kinderen te begeleiden bij de start op hun nieuwe school. Na ongeveer twee maanden begonnen wij met onze taalstudie, die ongeveer twee jaar zal duren. In het tweede jaar willen we zoeken naar een manier om met 'onze' bevolkingsgroep te werken. Dat vraagt om creativiteit, omdat we niet als 'zendelingen' bekend mogen zijn. We zullen in de toekomst ook nog de taal van deze bevolkingsgroep moeten gaan leren. Deze taal is wel verwant aan de nationale taal, maar is toch echt anders. Momenteel werkt er één gezin van WEC onder deze bevolkingsgroep. Samen met hen zijn we in gebed om de juiste strategie voor dit werk te vinden. 

Op Cornerstone, het opleidingsinstituut van WEC, start dit jaar een eenjarige nieuwe en unieke opleiding onder de naam Doorstep. De wereld verandert: zij komt naar ons toe. Dat betekent ook een verandering in zending. Met Doorstep wil Cornerstone haar expertise in 'cross cultural' training inzetten door mensen specifiek te trainen om migranten en vluchtelingen te helpen en te bereiken met het Evangelie. De Engelstalige training wordt gegeven in samenwerking met het Duitse AWM (Academy for World Mission in Korntal, Duitsland) en stichting GAVE. We spraken met Tiago en Lizzie Fonseca, het Braziliaans/Engelse echtpaar dat de cursus leidt.



Doorstep: 'Ben je klaar om de drempel over te gaan?'

Waarin is het Doorstep programma anders dan Cornerstone?

Tiago: Het Doorstep programma is specifieker. Op Cornerstone worden mensen getraind voor bijvoorbeeld gemeentestichting in een totaal andere cultuur. Als je in Europa onder migranten of vluchtelingen werkt, heb je te maken met migrantenkerken of multiculturele gemeentes in de Europese setting, of met het integreren van mensen uit een andere cultuur in bijvoorbeeld Nederlandse, Duitse of Engelse kerken. Dat brengt heel andere vraagstukken naar voren. Doorstep focust op onderwerpen als migratie, immigratie en integratie.

Lizzie: Een zendeling die uitgaat weet dat hij of zij in een andere cultuur moet integreren, maar in Doorstep gaan de cursisten nadenken over wat het betekent om een vreemdeling te ontvangen in onze cultuur. Hoe kun je de migrant tegemoet komen wat zijn cultuur betreft en hoe kan hij of zij integreren in jouw cultuur?

Denken jullie dat God probeert onze aandacht te verplaatsen van zending over de grens naar migranten zending?

Lizzie: Er blijft een plaats voor overzeese zending, maar het woord 'opportunity' – kans – komt steeds in mijn gedachten. Niet een kans voor ons, maar een kans voor de vluchtelingen en migranten. God geeft hun de kans om het Evangelie te horen, een kans die ze vaak niet hebben in hun thuisland. Het is hún tijd om Christus te ontmoeten.

Is de cursus alleen voor mensen die full time gaan werken onder migranten?

Tiago: "Nee, voor ieder die onder vluchtelingen en migranten wil werken, ook al is dat in je vrije tijd. Het vraagt dezelfde kennis en vaardigheden. Eén toelatingscriterium is dat

men dit soort activiteiten al doet of wil gaan doen. Daarnaast is de betrokkenheid van hun kerkelijke gemeente erg belangrijk. Het is overigens niet alleen een jaar om vaardigheden en kennis op te doen, maar ook om geestelijk te groeien."

Hoe hebben jullie je voorbereid op deze taak?

Tiago: We hebben in een heel aantal Europese landen migrantenkerken en vluchtelingenprojecten bezocht en met veel betrokkenen gesproken. Dat heeft ons een goed beeld gegeven van wat er gedaan wordt, maar ook van wat werkt en niet werkt. Er gebeuren geweldige dingen, maar we kwamen ook problemen tegen. Men heeft niet altijd de kennis en ervaring in huis om op de juiste manier te reageren. Als er een golf van vluchtelingen aankomt, moet je direct helpen én keuzes maken. Het is dan makkelijk om fouten te maken. Doorstep wil mensen trainen om in die situaties te kunnen handelen.

Lizzie: "Op onze reis kregen we vaak te horen: 'Ja, er zijn veel misverstanden gerezen; soms hebben we mensen ongewild bezeerd, omdat we hun cultuur niet begrepen. Vaak hadden we niet in de gaten dat iets belangrijk was voor een vluchteling. 'We willen onze studenten zo trainen dat ze op hun beurt hun kerk of organisatie kunnen helpen om dat soort klippen te omzeilen."

Is de training vooral theoretisch of ook praktisch ingericht?

Tiago: "Het wordt een opleiding met veel praktijk. We gaan o.a. een reis van een paar weken maken langs allerlei projecten in verschillende Europese landen om te zien wat er gedaan wordt. Ook gaan de studenten zelf voor een paar weken naar één

project om ervaring op te doen. Daarnaast gaan ze ook voor zes weken naar een niet Europees land om te ervaren wat het is om in een totaal andere cultuur te leven en een taal te leren. Behalve de kennis die ze daarmee opdoen, helpt het hen zich in te leven in de positie van de migrant."

Jullie doen dit project in samenwerking met enkele andere instellingen. Hoe wordt dat vormgegeven?

Tiago: "Met hulp van AWM uit Korntal (D) wordt op twaalf zaterdagen een cursus gegeven gericht op integratie van vluchtelingen, die ook openstaat voor mensen van buitenaf. Hierin wordt bijvoorbeeld aandacht gegeven aan omgaan met getraumatiseerde mensen, integratie in gemeentes, opzetten van clubs, etc. De cursisten worden opgeleid tot Integratie Assistent. Een ander voorbeeld is dat onze studenten ook getraind worden als leiders voor de 'Al Masira' cursus. Dat is een heel effectieve introductie cursus van 13 lessen over de Bijbel en het Evangelie voor mensen uit het Midden Oosten."

Wat zijn de toelatingseisen van Doorstep?

Lizzie: "De studenten moeten een afgeronde middelbare school opleiding hebben gevolgd (havo, mbo). Maar we overwegen ook aanvragen van mensen die dat niet hebben; dan kijken we nadrukkelijk naar hun levenservaring en motivatie. Verder zijn voldoende beheersing van het Engels en een Europees paspoort absolute vereisten." 🇳🇱

Voor meer informatie, zie www.doorsteptraining.com of mail doorstep@cornerstonecollege.eu

Column

door Suzanne



Een 'vrije' zaterdag

Iedere week kijk ik uit naar de zaterdag. Dan proberen we altijd iets leuks te doen met de kinderen. Hoewel, heel vaak gaat toch nog wel een gedeelte van die dag op aan klusjes of noodoproepen.

Deze zaterdag hebben we afgesproken om met een bevriend Amerikaans gezin te gaan picknicken. Het weer is ideaal vandaag. De spullen staan klaar. Nu nog mijn mobiel uitzetten... Net te laat! Hij gaat al af. Het nummer is van Mohammed, een Syrische man die een paar maanden geleden tot geloof is gekomen. Zijn vrouw Atia heeft vorige week haar hart aan Jezus gegeven. Ik twijfel. Na twee keer wegdrücken neem ik toch maar op. Een paniekerige mannenstem. Zijn vrouw heeft een zelfmoordpoging gedaan. Ze heeft alle pillen die in huis waren ingenomen. God zij dank kwam hij net thuis toen ze de laatste pillen doorslikte. Heeft haar geforceerd te braken, maar wat nu?

Ik ben verbaasd. Atia heeft net haar leven aan Jezus gegeven. Hoe kan dit nu? Is dit geestelijke strijd? Zijn er nog banden met de duisternis? Of is het de onzekerheid van hun situatie waardoor ze tot deze wanhoopsdaad kwam? Ik weet dat hun huurcontract over een week afloopt. Ze hebben al eerder een paar weken met hun kleine kinderen op straat doorgebracht. Mohammed is heel open over zijn nieuwe geloof. Hij heeft vanuit de omgeving recent letterlijk het mes op de keel gehad. Zou dat haar teveel zijn geworden? Geen tijd om daarover na te denken! Nu eerst uitzoeken wat ze precies heeft ingenomen en de juiste medische adviezen geven. Al snel blijkt dat het meevalt: er is geen direct levensgevaar.

Ondertussen hangen onze kinderen aan mijn arm: mama, gaan we al? Sorry, nog even wachten, kinderen. Met onze Amerikaanse vrienden spreken we af dat zij onze Syrische vrienden bezoeken; zij zijn nauwer bij hen betrokken dan wij. Wij nemen alle kinderen. Onderweg raadpleeg ik mijn medicatie-app, geef adviezen door over de borstvoeding en adviseer onze vrienden over het inschatten van herhaalrisico.

Na een dag adviezen appen brengen we de kinderen moe naar hun huizen terug. We kijken uit naar volgende week zaterdag. Misschien dat we het dan vrij kunnen houden 🙏

WEC Ontmoeting

Reaching the unreached

18 NOVEMBER 2017

GRATIS

WAT : Lunch, worship, workshops, getuigenissen en meer
WIE : Iedereen is welkom, graag opgeven via website
WANNEER: Zaterdag 18 November 12:00 tot 16:00 (zaal open vanaf 11:30)
WAAR : Voorthuizen, De Ruijterlaan 4

Interesse in zending?

18 jaar of ouder?

Ga op zoek naar Gods plan met jouw leven en laat je inspireren tijdens dit weekend!

Locatie:
De Betteld, Amerongen
Jan van Zutphenweg 5
3958 GD Amerongen

Datum:
vrijdagavond 27 oktober t/m
zondagmiddag 29 oktober 2017

Meer informatie:
www.xploremission.nl
info@xploremission.nl

XploreMission

Xplore mission!
Organisaties: OMF Nederland, WEC Nederland en Wycliffe Bijbelvertalers

Colofon

No. 3, Juli - Sept. 2017, jaargang 55

WEC Nieuws is een kwartaaluitgave van **St. WEC Nederland**
Waalstraat 40
8303 DH Emmeloord.

Directie: Silvian en Thamar Hamstra en Kezia Schoonveld.

Eindredactie: Hans Frinsel

Giften met aangegeven bestemming worden, zonder aftrek van onkosten, aan het betreffende zendelingenproject overgemaakt. Het is mogelijk St. WEC Nederland testamentair te gedenken.

Bankrekening St. WEC Nederland:
IBAN NL 98 ABNA 0426 839 536.
Incassant nummer is
NL12ZZZ564954390000

ANBI registratie St. WEC Nederland:
no. 852153958.

Telefoon: (0527) 616 521
Mail: info@wec-nederland.org
Internet: www.wec-nederland.org
Facebook: WECNederland